

Τα γενέθλια του κράτους μας

Αφήγηση:

Δημήτρης Αναστασιάδης, Χριστοφάνης Φωτακάκης

Γιατί έγινε η επανάσταση

Αποσπάσματα από γράμματα του Οδυσσέα Ανδρούτσου στον Σουλτάνο και σε άλλους αξιωματούχους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 1822

Ανάγνωση: *Νίκος Ρίζος*

Θεατρικός αυτοσχεδιασμός:

Δημήτρης Αναστασιάδης, Τουλάι Δούρμπογλου Σαλή, Νεσρίν Ικίζ Σαλή, Μεμέτ Ιμπράμ, Μερβέ Ιμπράμ, Σιμγκέ Ιμπράμ, Σινέμ Καρακουλάκ Μεμέτ, Αϊλίν Μεμέτ, Μερβέ Μουμίν, Ονούρ Μουσταφά, Γιασεμίν Νασούφ, Αϊσέ Πυρελή, Χριστοφάνης Φωτακάκης, Γαμζέ Χουσεϊν

Πόλεμος

Αφήγηση:

Δημήτρης Αναστασιάδης, Χριστοφάνης Φωτακάκης

Μουσική:

Αχμέτ Αχμέτ, Μπουράκ Αχμέτ, Χουσεϊν Αχμέτ, Μεμέτ Καλαντζή Μεμέτ

Οι πρόσφυγες

Γράμμα προσφύγων από το Μεσολόγγι στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, 1828

Ανάγνωση:

Ασιέ Ισμαήλ, Αϊσέ Πυρελή

Θεατρικός αυτοσχεδιασμός:

Τουλάι Δούρμπογλου Σαλή, Νεσρίν Ικίζ Σαλή, Μερβέ Ιμπράμ, Σιμγκέ Ιμπράμ, Σινέμ Καρακουλάκ Μεμέτ, Αϊλίν Μεμέτ, Μερβέ Μουμίν, Γιασεμίν Νασούφ, Γαμζέ Χουσεϊν

Για μια καλή πατρίδα...

Αφήγηση:

Δημήτρης Αναστασιάδης, Χριστοφάνης Φωτακάκης

Πώς ονειρεύονται οι αγΠνιστές την πατρίδα

Αποσπάσματα από τη Νέα Πολιτική Διοίκηση του Ρήγα Βελεστινλή

Ανάγνωση:

Τουλάι Δούρμπογλου Σαλή, Νεσρίν Ικίζ Σαλή, Μεμέτ Καλαντζή Μεμέτ, Σινέμ Καρακουλάκ Μεμέτ, Γαμζέ Χουσεϊν

Εθνικός Ύμνος

Ποίημα που έγραψαν οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γ3

Απαγγελία:

Μεμέτ Ιμπράμ, Μερβέ Ιμπράμ, Σιμγκέ Ιμπράμ, Αϊλίν Μεμέτ, Μερβέ Μουμίν, Ονούρ Μουσταφά, Γιασεμίν Νασούφ,

Επίλογος

Αφήγηση:

Δημήτρης Αναστασιάδης, Χριστοφάνης Φωτακάκης

Σιγά μην κλάψΠ, σιγά μη φοβηθώ

(Γιάννης Αγγελάκας και οι Επιβάτες)

Χορευτικός αυτοσχεδιασμός

Υπεύθυνοι για τη γιορτή καθηγητές:

Ευανθία Πολίτου, Αριστοτέλης Τσιαμπαρλής

Ευχαριστούμε για τη βοήθειά τους τους συναδέλφους Δημήτρη Καφαντάρη, Μαρία Λουκά και Ευρώπη Παπαδοπούλου

Μου λεν αν φύγω από
τον κύκλο θα χαθώ
στα όριά του μοναχά
να γυροφέρνω

Και πως ο κόσμος είν'
ανήμερο θεριό
κι όταν δαγκώνει εγώ
καλά είναι να σωπαίνω

Κι όταν φοβούνται πως
μπορεί να τρελαθώ
μου λεν να πάω κρυφά
κάπου να κλάψω

Και να θυμάμαι πως
αυτό το σκηνικό
είμαι μικρός, πολύ
μικρός για να τ' αλλάξω

Μα εγώ μ' ένα άγριο
περήφανο χορό
σαν αετός πάνω
απ' τις λύπες θα πετάξω

Σιγά μην κλάψω,
σιγά μη φοβηθώ
ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΛΑΨΩ,
ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΩ

(Γιάννης Αγγελάκας και οι Επιβάτες)