

Το ποίημα «Εθνικός Ύμνος» που παρουσιάστηκε στη γιορτή γράφτηκε από τους μαθητές του Γ3
«Εθνικός ύμνος»

*Σε γνωρίζω από την κόψη
Του σπαθιού την τρομερή
Σε γνωρίζω από την όψη
Που με βια μετράει τη γη*

Η πατρίδα είναι σαν μητέρα
Για την πατρίδα μας πρέπει
Να δώσουμε την ψυχή μας
Στην πατρίδα είναι που πρέπει
Να δώσουμε ό,τι έχουμε
Πατρίδα είναι το κράτος μου
Είναι που πηγαίνουμε στρατό
Και, αν θέλει το κράτος,
Πολεμάμε

Πατρίδα είναι το μέρος
Όπου γεννιέμαι και πεθαίνω
Η πατρίδα είναι μια οικογένεια
Πατρίδα είναι το σπίτι μου
Η μητέρα μου, ο πατέρας μου,
Ο παππούς και η γιαγιά μου
Η περιοχή μου και οι άνθρωποί της
Τα βουνά κι η θάλασσα
Τα χρωματιστά λουλούδια και τα ζώα

Πατρίδα είναι η φωλιά μας
Πατρίδα είναι η ζωή μας
Πατρίδα είναι η ψυχή μας
Ό,τι αγαπάμε πάρα πολύ,
πώς να το πω, σαν την καρδιά μας,
αυτό το πράγμα είναι
η αγάπη της πατρίδας.

Πατρίδα είναι οι φίλοι μας
Πατρίδα είναι ο έρωτάς μας
Η γλώσσα που μιλάμε
Οι άνθρωποι που συναντάμε
Ο τρόπος που δινόμαστε
Το μέρος όπου μαθαίνουμε
Πατρίδα είναι ν' αγαπάς
Την περιοχή σου και τους ανθρώπους της
Πατρίδα είναι η δημοκρατία
Πατρίδα είναι η κοινωνία
Πατρίδα είναι οι άνθρωποι

*Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά
Και σαν πρώτα αντρειωμένη
Χαίρε, ω χαίρε, λευτεριά*

Ελευθερία είναι να μην σε πειράζει κανείς
Ελευθερία είναι η μουσική, η θρησκεία σου,
Η εσωτερική κι η εξωτερική ζωή σου
Η χαρά και τα χαμόγελα
Ελευθερία είναι όταν μαγειρεύεις
και όταν είσαι όλη μέρα σουζα στη μοτοσυκλέτα
Ελευθερία είναι το σχολείο
Ελευθερία είναι ο καθαρός αέρας
κάθε φορά που αναπνέουμε
Ελευθερία είναι να πετάμε σαν τα πουλιά
Η ελευθερία είναι θάλασσα

Η ελευθερία είναι καλό πράγμα
Όπου θες μπορείς να πας
Αλλά δεν μπορείς να βρεις δουλειά
Η ελευθερία είναι πολύ ωραίο πράγμα
Κάνεις ό,τι θέλεις και ο άλλος
δεν λέει τίποτα
«Αν θέλεις, δουλεύεις,
αν δεν θέλεις, δεν δουλεύεις»
Μόνο που, όταν δεν δουλεύεις,
δεν έχεις να φας...

*Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά*

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Και οι υπόλοιποι αξιότιμοι
Η Ελλάδα είναι ένας κήπος
που έχει όλα τα ωραία λουλούδια
Αλλά σήμερα η ζωή στην Ελλάδα
είναι δύσκολη
Σήμερα η Ελλάδα έχει λύπη
Οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους,
Χρωστάνε και δεν μπορούν να πληρώσουν
Κλείνουν τα μαγαζιά
Όποιοι σπουδάζουν, δεν βρίσκουν δουλειές
Όλοι φεύγουνε σε άλλες χώρες
Η Ελλάδα δεν έχει λεφτά
Είναι μέσα στην κρίση. Κι όμως...

Η Ελλάδα είναι σαν ένα ζωντανό χωράφι
Η Ελλάδα είναι ο αέρας που αναπνέουμε
Και οι άνθρωποι, σαν τα λουλούδια,
θέλουν να ανθίσουν, γιατί...
Όταν είσαι άνθρωπος,
κάνεις ωραία πράγματα.

*Και σαν πρώτα αντρειωμένη
Χαίρε, ω χαίρε, λευτεριά*